

Sigtuna
museum

Upptäckar- promenad i Sigtuna

Upptäck Sigtuna stad tillsammans med barnen!

Gå en upptäckarpromenad genom staden, på kartan finns sex platser utmärkta. Till varje plats finns en fråga med utrymme för egna funderingar. **Klura först på frågan** tillsammans, sedan kan ni läsa vidare och få lite mer information om platsen.

Om ni vill kan ni lämna in era svar på Sigtuna museum, så får barnen en liten överraskning.

Varje plats har en bild som ska göra det lättare och roligare att hitta rätt. **Kartan hjälper er!**

Sigtuna
kommun



1. Lundströmska gården

Det finns många slott och herrgårdar bevarade i Sverige, men det är inte lika vanligt att borgarhem bevaras. Här kan man se hur en borgarfamilj levde och bodde kring år 1900. Familjen Lundström drev en godtköpshandel här i huset under åren 1875-1904.

Vad tror du man kan köpa i en godtköpshandel?

En godtköpshandel var en butik för goda köp, en slags billighetsaffär, där man kunde hitta det mesta, allt från kalsonger till kriter, nattsärkar och makaroner!

På den tiden fanns nog det mesta man behövde i staden. Kring åren 1900 - 1910 fanns i Sigtuna stad: 3 bagare, 3 smeder, 3 murare, 2 bergsprängare, 3 plåtslagare, 5 byggmästare, 6 kakelugnsmästare, 6 slaktare, 7 skraddare, 2 kopparslagare, 5 mjölnare, 3 sadelmakare, 5 skomakare, 9 snickare och 14 trädgårdsmästare.



2. Drakegården

Det här är Drakegården med sin gröna drake ovanför dörren. Här har det bott många olika personer under de trehundra år som huset funnits. Numera är det en turistbyrå och kontaktcenter för Sigtuna kommun.

Varför heter det Drakegården tror ni?

Drakegården har fått sitt namn av en tidigare ägare: provinsialläkaren Knut Drake af Hagelsrum som bodde här 1875-1922.

Hur var det att vara barn här?

Fick barnen leka i trädgården tror ni?



3. Rådhuset

A. Till vänster om Rådhusets dörr finns en fönsterlucka som du kan vika upp, där bakom finns en bit panel som går att vrida på. Bakom "luckan" finns en krok. **Gissa vad den kroken har använts till?**

*Det berättas att förr i tiden när det fanns väldigt många krogar i Sigtuna stad, fanns det personer som kanske hade druckit för mycket öl och behövde sova lite innan de gick hem. Då kunde de öppna luckan, låna nyckeln som hängde där och låsa upp åt sig själva så de kunde sova i arresten några timmar. **Sant eller inte? Vad tror ni?***

B. På baksidan av Rådhuset finns en liten lucka längst ner på väggen, med ett lås på. **Vad tror du den har använts till?** _____

Här tömdes pottan inifrån arresten.

Hur tror du det kändes att sitta där inne?



4. Mariakyrkan & S:t Olofs ruin

Mariakyrkan är en av de första tegelbyggnaderna som byggdes i Mälardalen. Kyrkan byggdes år 1237. **Vet du hur tegel görs?**

Tegel görs av lera, leran hämtades från sjön Mälaren här intill. Här lade man leran i formar som fick torka här på gårdsplanen. Arkeologerna har hittat rester av en brännugn norr om kyrkan där man brände teglet. Konsten att göra tegel kom bl. a från Tyskland och England.

Jämför med S:t Olofs ruin. Den kyrkan byggdes kring år 1050 av gråsten, det var nog mycket lättare att sedan kunna tillverka eget tegel istället för att behöva släpa stora stenar till platsen. **Titta gärna in i ruinen!**



5. Runstigen

Det finns två runstenar längs Runstigen. På runstenen som står vid stigen upp till Klockbacken står det: "Ofeg lät resa denna sten efter sina systrar, Tora och Rodvi." Den stenen har stått här sedan vikingatiden, här gick det en väg redan då.

Vilka reste runstenarna tror du? Varför reste man runstenar tror du?

De som reste runstenarna hade nog mycket makt och rika gårdar. Runstenar restes ibland över någon som hade dött, ibland som ett minne över en resa eller för att berätta vem som äger marken där stenen står. Det var speciella runristare som ristade runstenarna. Vi vet till och med namnen på några: Fot, Åsmund, Torbjörn och Visäte. De var duktiga runristare och har ristat många stenar.

Känner du igen några av bokstäverna på runstenen?



6. Klockbacken

Det här berget kallades förr i tiden för Tingsberget. När Sigtuna byggdes i slutet av 900-talet fanns det troligen inte så mycket träd här, eftersom träden gick åt till att bygga alla husen. Här hade man god utsikt över farleden och kunde ha koll på vilka båtar som kom och åkte. **Känner du igen någon byggnad som du kan se från berget?**



Karta över upptäckarpromenaden



PROGRAM PÅ EGEN HAND

AKTIVITETER PÅ SIGTUNA MUSEUM

Skapande verksamhet – inne i museets Studio på egen hand när museet är öppet. Vi har även två olika barnspår i utställningen som passar barn från 3 år och uppåt! I museets trädgård kan ni lyssna på ljudspår med vår vevlåda, leka, uppleva odlingar och upptäcka spår av platsens historia.

AKTIVITETER I SIGTUNA STAD

Gå en runvandring för stora och små eller en historisk upptäckarpromenad för barn. Hämtas gratis på Sigtuna museum samt på www.sigtunamuseumandart.se

AKTIVITETER PÅ RÅDHUSET

Rådhuset är öppet under sommarperioden samt julmarknads-helgerna. Rådhusets värd introducerar gärna utställningen i Rådhuset och den bevarade Rådssalen.

LUNDSTRÖMSKA GÅRDEN I SIGTUNA

Lundströmska gården är öppen under sommarperioden. Max 15 personer. Drop-in. Fri entré. Upplev en godtköps-handel från förra sekelskiftet. Titta in i handlarfamiljens bostad! Adress: Stora gatan 39.

DRAKEGÅRDEN

Se vår nyaste utställning om Sigtunahistorier i Drakegårdens läserum. Se mer om vad som utspelat sig i detta hus under 300 år, hör mer om människorna som bott här och hälsa på katterna.

VÅRA PLATSER

SIGTUNA MUSEUM

Adress: Stora gatan 55, Sigtuna.
Öppet: Öppet tisdag-söndag klockan 12-16.
Entré: 100 kr för dig över 20 år.
Aktuell utställning: Sigtunahistorier omfattar historien i Sigtuna kommun från stenåldern och fram till idag. Möt olika människor med olika berättelser från olika platser under olika tider. Museibutik med ett fint varierat utbud.

RÅDHUSET

Adress: Stora torget, Sigtuna.
Öppet: Alla dagar 1 juli - 1 september klockan 12-16. Fri entré.
Titta in i den bevarade rådssalen. Utställning om rådhuset som plats, vilka människor som varit här och vilka berättelser som utspelat sig. I rådhuset finns en mindre souvenirbutik. Fri entré.

DRAKEGÅRDEN

Adress: Stora gatan 33.
Öppet: mån-fre 10-17, lör-sön 11-15. Fri entré.

Barnens
museum

